

21. ΕΘΝΟΣ

602 . 11 .

Σάββατο 25-9-1982

Στην Παντειο δικάζουν τον Πινοσέτ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ τιμήσε με την παρουσία του την έναρξη της συνδιάσκεψης για τη Χιλή που άρχισε χτες στη χώρα μας. Στην Παντειο Σχολή που έγινε η έναρξη της συνδιάσκεψης παρευρέθησαν η κ. Μελίνα Μερκούρη, ο υπουργός ΧΟΠ Αντώνης Τριτοσης, εκπρόσωποι της ΓΣΕΕ, εκπρόσωποι των κομμάτων της χώρας και πολύς κόσμος.

Μετά την εισήγηση του Προπρύτανη Βασ. Φίλια ανέβηκαν στο Προεδρείο ο Φρανς Χανς Γκέρνεν, η Μελίνα Μερκούρη, η Ορτανσία Αλλιέντε χήρα του ήρωα Πρωθυπουργού της Χιλής, ο βουλευτής Μίκης Θεοδωράκης, ο Γκιγιέρμο Ούγκο, Πρόεδρος του απελευθερωτικού Μετώπου του Ελ Σαλβαδόρ, ο κ. Κάρπενς καθηγητής της Σ. Ένωσης, ο Ινέστα Αλμπέρτο, Επίσκοπος Μάδριτης και ο Έλληνας καθηγητής Γ. Βουδούρης.

«Το έργο της Επιτροπής της Διεθνούς Αλληλεγγύης είναι ένα είδος δικαστηρίου. Θα εξετάσει μάρτυρες, πρόκειται να κρίνει να βγάλει ένα πόρισμα. Απομένει η ποινή. Την ποινή θα τη δώσει η Ιστορία. Είμαστε βέβαιοι γι' αυτό», είπε ο πρόεδρος της Επιτροπής εξηγώντας την έννοια της συνδιάσκεψης για τη Χιλή.

Η Ορτανσία Αλλιέντε ευχαρίστησε την Ελληνική κυβέρνηση και το λαό μας για την αμέριστη συμπαράσταση

που έδειξε στο δικό της δοκιμαζόμενο λαό.

«Η Χιλή βρίσκεται σε οικονομική κατάρρευση. Η ανεργία, οι εξορίες των πολιτών, οι βασανισμοί, το «σύνδρομο βίας» που μαστίζει επιδημικά τους Χιλιάνους, η μετανάστευση και τα ψυχολογικά τραύματα στις οικογένειες των συμπατριωτών μου είναι όλα στοιχεία που μας απαγορεύουν να ζήσουμε», είπε η Ορτανσία Αλλιέντε. Και συνέχισε:

«Τίποτα όμως δεν μπορεί να κάμψει το ηρωικό πνεύμα του λαού μας και την αντίστασή του που όλο δυναμώνει».

Η κ. Μερκούρη εκπροσωπώντας το ΠΑΣΟΚ χαιρέτισε την έναρξη της συνδιάσκεψης μιλώντας με παραφρασμένους στίχους του Ναζίμ Χικμέτ:

«Αν η μισή μας καρδιά βρίσκεται στην Ελλάδα και στον αγώνα του λαού μας για προκοπή, η άλλη μισή βρίσκεται στην ηρωική Χιλή του - και του Νερούδα». Και κατέληξε η υπουργός Πολιτισμού:

«Έχουμε πολλά κοινά σημεία με το Χιλιάνικο λαό. Τραγουδάμε τα ίδια τραγούδια, αγαπάμε το Νερούδα, πονέσαμε μαζί για την ίδια καταπίεση, τα ίδια βασανιστήρια. Εκείνοι συνεχίζουν

τον αγώνα. Είμαστε κοντά τους».

Σήμερα είναι φτωχά τα στοιχεία που φτάνουν στον υπόλοιπο κόσμο έξω από τη δοκιμαζόμενη Χιλή. Ο Αλλιέντε κατ' άλλους αυτοκτόνησε προσπαθώντας να υπερασπίσει ότι του απόμεινε στο Προεδρικό Μέγαρο, κατά πληροφορίες δολοφονήθηκε απ' όλους εκείνους που μελέτησάν και οργάνωσαν την πτώση του.

Η Ορτανσία Αλλιέντε, γυρίζει τον κόσμο σηκώνοντας στις πλάτες της το βάρος ενός καταπιεσμένου λαού με πολλή ψυχή και τις ελπίδες τους.