

BREV FRÅN SANTIAGO, AUGUSTI 1983

Jag undrar om ni känner till allt som hänt efter den fjärde protestdagen den 11 augusti här i Santiago och om den misshandel många människor utsatts för. Först och främst säger man officiellt att 90 personer dödats, men i verkligheten är det många fler. Många ungdomar tänkte på bildäck för att bygga barrikader den dagen och soldaterna tog fast dem, klädde av dem och slängde dem på elden för att släcka den. Många dog av brännsåren.

Jag vet inte heller om ni fått höra att på eftermiddagen den 11 augusti, några timmar innan undantagstillståndet infördes, begav sig poliserna iväg till de fattiga bostadsområdena för att skrämja folk som återvände dit med sina barn. Poliserna slog folk och hotade dem och sa att det skulle gå dem mycket illa om de vågade demonstrera på det vanliga sättet genom att slå på kastruller.

Tio barn mellan nio och tretton år, som hade samlats för konfirmationsundervisning, blev utdragna på gatan av poliser som sparkade och slog dem. Barnen stuvades in i en polisbuss. Där slängdes de på golvet och poliserna trampade på dem, t o m rakt i ansiktet. Barnen fördes till ett militärläger. Där blev de fastbundna var och en vid ett träd och man sköt stenar på dem med slangbollar. Sedan blev de på nytt sparkade och slagna. De fick veta att om någon i deras bostadsområde gick ut och slog på kastruller skulle polisen komma tillbaka och hämta både barn och vuxna. Man sa till barnen att det redan fanns en massgrav färdig för dem.

Pappan till ett av dessa barn tog mod till sig och sökte upp ärkebiskopen för att anmäla misshandeln. Ärkebiskopen tog först reda på att det verkligen var sant, sedan ringde han upp inrikesministern. Inrikesministern sa att detta kunde omöjligen ha hänt. Men då visade de honom foton som tagits av en grupp utländska journalister som uppehållit sig i de fattiga bostadsområdena och som också utsatts för polisens övergrepp. I TV sa inrikesministern sedan att han var "bestört" över vad han sett på foton.

Dessa skändliga poliser mördade människor i deras hem. En kvinna som var mor till åtta barn blev skjuten med 11 skott. När hon fallit död till golvet, framför ögonen på sin man och sina barn, vände poliserna kroppen med ansiktet nedåt och med en strumpsticka som hon själv hållit i handen petade de ut två kulor som gått in i nacken.

Poliserna slog sönder fönsterrutor i husen så att gatan utanför blev full av krossat glas. Sedan tvingade de unga människor att klä av sig nakna och springa över glasbitarna.

(Brevet kommer från bostadsområdet La Legua.)